



'Door het veel te doen, word je beter'

SPEL FANATEN

'Het is maar een spelletje?' Dat geldt niet voor iedereen. Voor wedstrijdspelers zijn bordspelen een serieuze zaak. Zij doen op hoog niveau mee aan Nederlandse kampioenschappen en zelfs aan internationale toernooien. Wij zochten vier spelfanaten op en vroegen hen onder meer hoe ze zo goed werden.

RUMMIKUB-KAMPIOEN RIXT

'Ik heb een fotografisch geheugen en ben goed in cijfers'

Rixt van Perlo (71) uit Tzummarum begon in de jaren tachtig met Rummikub. Ze werd in 2009 Nederlands kampioen en deed mee aan het WK in Marbella.

De eerste keer Rummikub?

"Mijn man was actief bij de stichting Gastvrij aan Zee in Wijk aan Zee. Daar ontstond het idee voor een nieuw evenement: een Rummikub-toernooi. Wij kenden het spel nog

helemaal niet en zijn het toen als een gek gaan spelen. Ik werkte bij het VVV-kantoor en deed de promotie voor het kampioenschap. Het werd zo'n succes, dat Goliath Games, de fabrikant van Rummikub, besloot om ook een WK te gaan organiseren."

Hoe werd u er zo goed in?

"Vooral door het veel te doen. Daardoor kreeg ik meer inzicht in het spel en leerde ik bepaalde tactieken. Tijdens het oefenen keken mijn man en ik bijvoorbeeld wat het effect zou zijn als je alle stenen vasthield en niks op tafel legde. We kwamen erachter dat je dan 75 tot 80 procent van de partijen kan winnen. Bij Rummikub krijg je in elke ronde twee minuten de tijd om je bordje leeg te maken. Je moet dus heel snel zijn. Dat is erg moeilijk. Ik speel liever tactisch en schat daarbij in wat anderen aan het doen zijn. Als iemand bijvoorbeeld bijna geen rode stenen op tafel heeft, kan dat iets zeggen over waar hij mee bezig is. Ik heb een fotografisch geheugen

en ben cijfermatig wel goed. Die combinatie maakt dat ik vaak hoog eindig. Vroeger speelden we in vier categorieën, net als bij schaken, en dan zat ik altijd bij de grootmeesters. Dat kan niet uitsluitend met geluk te maken hebben."

Wat is de uitdaging van het spel?

"Meedoen aan de WK's, die om de drie jaar worden gehouden. Daar doen 32 nationaliteiten aan mee. Als je Nederlands kampioen wordt, mag je deelnemen. Ze worden vaak op bijzondere locaties georganiseerd: de Eiffeltoren in Parijs, een stierenarena in Spanje, de grotten van Limburg of een Rijnboot die vanuit Zwitserland voer. Dat is een belevenis op zich. Vraag de deelnemers naar hun herinneringen en ze noemen het WK steevast één van de mooiste momenten uit hun leven."

Tips voor hobbyspelers?

"Het plezier in het spel vind ik in de eerste plaats het belangrijkste. Vervolgens kun je voor jezelf tactieken bedenken. Dat doe ik zelf ook. Ik vind het leuk om te ontdekken hoe ik het beste kan spelen en wat ik kan doen om te winnen. Niet alleen bij Rummikub, ook bij andere spelen."



'Op topniveau moet je heel snel zijn'



STRATEGO-KAMPIOEN GEORGE

'Psychologie en bluff spelen een belangrijke rol'

George Franka (55) uit Den Haag speelt sinds zijn negende Stratego. Hij werd in 2005 Nederlands Kampioen, miste nooit een WK en kwam met twee keer tweede en twee keer derde plaatsen meermaals dichtbij de WK-titel.

De eerste keer Stratego?

"Ik leerde het van mijn broer en heb het vervolgens veel met familie en vrienden gespeeld. Later deed ik het spel ook toen ik in militaire dienst zat. Daar speelde ik 33 partijen en won ze allemaal. In 1991 nam ik deel aan een toernooi en werd tweede. Sindsdien doe ik mee aan vrijwel alle nationale en internationale partijen."

Hoe werd u er zo goed in?

"Door het veel te spelen word je er vanzelf beter in. Tegenwoordig doe ik het vanwege mijn drukke baan wat

minder en speel ik vaker online, maar voorheen was ik zeker een aantal keren per week op de Stratego-club te vinden."

Wat is de uitdaging van het spel?

"Uiteindelijk gaat het natuurlijk om winnen. Ik hou van strategische spellen. Hoewel ik ook graag schaak, vind ik Stratego nóg leuker. Bij schaken staat de opstelling al vast, bij Stratego niet. Je speelt met veertig stukken en weet niet hoe de ander die heeft neergezet. Je moet zien te ontdekken en analyseren waar welk stuk staat. Je moet daarbij goed je geheugen gebruiken. Vervolgens kun je er je voordeel mee doen. Psychologie is ook een belangrijk onderdeel. Als je denkt dat je in de buurt van de vlag van je tegenspeler bent, kun je bijvoorbeeld op zijn reactie letten. Zit hij goed na te denken, is hij erg stil? Zo kun je inschatten of je het bij het juiste eind hebt. En bluff speelt een rol,



George Franka (tweede van rechts) speelt Stratego ook met veel succes in teamverband.

bijvoorbeeld door te doen alsof je een hogere rang in je hand hebt dan daadwerkelijk het geval is."

Tips voor hobbyspelers?

"Maak een goede opstelling en onthoud steeds goed waar de stukken van de tegenstanders staan. Herhaal bij elke zet in je hoofd waar bijvoorbeeld de kapitein staat, anders ben je het na tien minuten weer vergeten."

SCRABBLE-KAMPIOEN MARIAN

'Ik ben gek op taal en lees heel veel'

Marian ten Thije (56) uit Hengelo is oprichtster van Scrabble-club 't Veurwoord en doet al vijfentwintig jaar aan Scrabble. Ze werd in 2008 en 2017 Nederlands Kampioen.

Eerste keer Scrabble?

"Met een vriendin deed ik in 1995 mee aan een Scrabble-toernooi. Dat vonden we allebei zo leuk dat we Scrabble-club 't Veurwoord hebben opgericht. Sindsdien heb ik aan veel toernooien meegedaan, waaronder ook een halve marathon Scrabble, van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Nog altijd gaan we elke vrijdagmiddag met drie vriendinnen scrabbelen. Binnenkort is er weer een toernooi."

Hoe werd u er zo goed in?

"Ik doe het al vijfentwintig jaar en dan krijg je wel inzicht in het spel. Wat helpt, is dat ik het ontzettend leuk vind. Elk potje Scrabble is weer verrassend. Eerst speelde ik alleen Puntenscrabble, zoals de meeste mensen dat kennen. Daarbij ben je afhankelijk van de stenen die je krijgt. Heb je geen goede letters, dan speel je minder. Ik doe nu veel vaker Scrabble Duplicate, waarbij je tegen de computer speelt. Elke speler krijgt dezelfde letters en dat



'Elk potje is weer verrassend'



maakt het spel eerlijker. De computer geeft een theoretische maximumscore, waardoor je veel nieuwe woorden leert. Anders blijf je toch meer in je eigen woordenschat hangen.”

Wat is de uitdaging?

“Scrabble van de computer winnen. Bij elke beurt moet je de maximumscore zien te vinden.”

Tips voor hobbspelers?

“Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt. Taalgevoel is ook nuttig. Ik ben gek op taal en lees heel veel. Dat maakt je woordenschat groter. Als ik een woord niet ken, zoek ik op wat het betekent en heb ik weer wat nieuws geleerd.”

Corona zorgde voor verkoopiek

Als gevolg van het vele thuiszitten tijdens de corona-epidemie, zijn het afgelopen jaar aanzienlijk meer bordspellen verkocht. Volgens winkelketen Intertoys waren deze acht spellen bij de Nederlanders het meest populair.

- 1 **Monopoly**
- 2 **Rummikub**
- 3 **Ticket to Ride**
- 4 **30 Seconds**
- 5 **Scrabble**
- 6 **Risk**
- 7 **Catan**
- 8 **Cluedo**



CATAN-KAMPIOEN LARS

‘Als je een ander iets gunt, krijg je het later terug’

Lars Meyknecht (53) uit Roosendaal speelt al zo’n twintig jaar het bordspel Catan. Hij werd in 2014 en 2016 Nederlands kampioen en mocht daardoor meedoen aan het WK in Berlijn en in Durango, Verenigde Staten.



‘Het slim onderhandelen vind ik het leukst’

Eerste keer Catan?

“Een vriend van me won eind jaren negentig het spel Catan bij een radiospelletje. Sindsdien zijn we het gaan spelen en er behoorlijk verslaafd aan geraakt.”

Hoe werd u er zo goed in?

“Ik ben twee keer Nederlands kampioen geworden en heb aan twee WK’s deelgenomen, dus blijkbaar heb ik er wel aanleg voor. Bij Catan onderhandel je over grondstoffen. Je moet een beetje aardig gevonden worden om dat op een goede manier te doen. Als je niet wilt onderhandelen of moeilijk doet, werkt het niet. De kunst

is om op een vriendelijke manier aan die grondstoffen zien te komen.”

Wat is de uitdaging?

“Het slim onderhandelen

vind ik het leukst. Je moet grondstoffen verzamelen om andere materialen te kunnen kopen. Als je een tekort hebt, onderhandel je met medespelers om ze te krijgen. Vervolgens kun je ze ruilen met tegenstanders, maar die moeten jouw grondstoffen dan wel nodig hebben. Dat vereist een bepaalde tactiek. Het spel blijft uitdagend, omdat het elke keer weer verschillend is. De zeshoekige tegels met de vijf grondstoffen erts, wol, hout, stenen en graan liggen steeds anders, waardoor het speelbord nooit hetzelfde is. Je kunt het zelfs nog uitbreiden. Dat maakt het interessant.”

Tips voor hobbspelers?

“Probeer slim te onderhandelen. Als je een ander iets gunt, krijg je het later terug. Stel dat je iets hebt wat een ander heel graag wil hebben, geef het dan, ook al is het niet meteen gunstig voor je. Later in het spel kun je er weer profijt van hebben.”

