

Zo 'overleefden' boekenwormen zonder hun geliefde boekwinkel

08-07-2021 11:00



Tijdens de lockdown moesten veel boekenliefhebbers hun geliefde boekwinkel missen. Hoe gingen ze daarmee om en hoe is het om weer te kunnen rondstruinen bij de lokale boekhandel? Vier lezers vertellen.

Fiona Frank (45)

“Boeken zijn echt mijn gat in de hand. Soms weet ik me een tijdje in te houden, maar dan koop ik de maanderna gewoon een hele stapel. Helaas ben ik door corona minder gaan lezen dan voorheen. Als hogeschooldocent was het vreselijk hard doorwerken en veel extra werk om alles online goed te kunnen onderwijzen. Toch ben ik niet gestopt met boeken kopen. Waar ik eerder eigenlijk wat meer bij bol.com bestelde, ben ik eigenlijk juist nu meer lokaal gaan bestellen. Ik heb daarvoor een kleine, activistische boekhandel Savannah Bay in Utrecht gekozen. Zij komen de boeken vaak zelfs op dezelfde dag gratis met de fietskoerier langs brengen. Ik ben nog niet naar een winkel geweest. Nu het eindelijk bijna zomervakantie is, heb ik nog een heerlijke stapel ongelezen boeken die op me liggen te wachten!”

André Spruijt (63)

“Ik ben een erg langzame lezer en had tijdens de lockdown thuis nog een aardig stapeltje te lezen boeken liggen, waaronder het *Verzameld Prozawerk* deel I en II van Ton van Reen en *De Jacobsboeken* van Olga

Tocarzcuk. Allemaal lekkere pillen van zo'n achthonderd pagina's. Daarnaast kon ik in mijn vorige woonplaats Doorwerth volledig vertrouwen op de diensten van de lokale boekhandel Meijer & Siegers, die zonder morren bestelde boeken bezorgde. Ik ben een groot voorstander van steun aan de lokale boekhandel en erg tegen bol.com. Het bezorgen van bestellingen in dozen vol lucht door vervuilende pakket bezorgers is aan mij niet besteed. Hoewel ik dus nog genoeg te lezen had, was het een heel fijne ervaring om weer naar de boekwinkel te kunnen. Ik kocht tijdens de Boekenweek meteen het boek *Om wie wij waren* van Gerda van Erkel, inclusief het leuke Boekenweekgeschenk *Wat wij zagen* van Hanna Bervoets. Allebei indrukwekkende boeken van sterke vrouwen. Dankzij Facebook kom ik ook vaak op het spoor van niet altijd nieuwe, maar erg fascinerende verhalen- en dichtbundels. Die schaf ik dan later in de boekwinkel aan."

Khadija al Mourabit (41)

"Tijdens de lockdown bestelde ik boeken bij Athenaeum Boekhandel, maar met enig schuldgevoel toch ook bij bol.com. Soms was het niet te vermijden als een titel ergens anders niet verkrijgbaar was. Maar ik koos toch liever voor Amsterdamse boekhandels. Via de website boekwinkeltjes heb ik daarnaast nog tweedehands boeken gekocht. Het was dus een beetje een mengelmoes. Toen de winkels weer open mochten, ben ik meteen naar Athenaeum, en Scheltema gegaan. Ik kocht *The Poetics of Space* van Gaston Bachelard. Ik woon in Zaandam en ga daar ook wel naar de Bruna. Toch geeft die niet hetzelfde gevoel als Scheltema of Athenaeum. De bibliotheek heb ik ook gemist tijdens de lockdown. Vooral vanwege de sfeer en koffie te drinken, want boeken leen ik weinig. Ik koop ze toch liever. Het kan van alles zijn: fictie, non-fictie, zelfhulpboeken, filosofie, feministische boeken. Ook als ik nog heel veel moet lezen, komt er steeds weer iets bij. Als ik mezelf niet in toom houd, gebeurt dat elke week. Dan denk ik 'dat lees ik daarna wel'. Ik vind dat gen heel slechte eigenschap, want boeken zijn rijkdom!"

Els Bakker (69)

"Dolblij was ik toen de boekwinkels weer opengingen. Je kon eerder al op afspraak komen en ook daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Het was magisch om ineens weer rond te neuzen tussen de boeken, ze open te slaan, omslagen te bekijken, de achterkanten van nieuwe exemplaren te lezen. Heerlijk vond ik dat, al voelde ik me ook wat opgejaagd omdat die afspraak aan tijd gebonden was. Toen de winkels nog helemaal dicht waren, heb ik zeker zes keer bij verschillende Amsterdamse boekwinkels boeken besteld die ik graag wilde hebben. Die liet ik bezorgen of ik haalde ze af, toen dat later mocht. Ik vond geweldig dat boekhandelaren er echt werk van maakten. Bij Hoogstins waren de boeken heel mooi ingepakt met een persoonlijke kaart erbij! Het voelde als een cadeautje. Athenaeum was het poëziegeschenk vergeten, toen ik tijdens de Poëzieweek een dichtbundel bestelde. Die zijn ze later met de fiets nog na komen brengen. Dat is toch de ultieme service? Aan bol.com heb ik me niet één keer gewaagd. Ik wilde de boekwinkels graag steunen.

Hoewel het best iets speciaals gaf om zo'n leuk verpakt boek te ontvangen, gaat er toch niets boven een bezoek aan de fysieke winkel. Ik kijk er zeker eens per week even rond."

Marloes de Moor